

Geslaagd turnfeest te Aalst

Zondag richtte de jonge Aalsterse Turnclub een prachtig turnfeest in in het stadspark, dat in alle opzichten geslaagd mag genoemd worden.

De Aalsterse Turnclub werd in 1946 gesticht op initiatief van Piet Van de Velde en Frans Van Mulders en wist direct een 50-tal jongeren om zich te scharen. Doch door talrijke tegenslagen zou dit

dan ook waarschijnlijk binnenkort het 100e lid zal kunnen gevierd worden.

Dat er veel belangstelling bestaat voor de turnsport te Aalst is door het feest van Zondag voldoende bewezen en meer dan 1000 turnliefhebbers waren naar het stadspark gekomen om de prestaties der dames- en herenturnploegen uit Ninove en St. Gillis-Dendermonde en



aantal verminderen. Met nieuwe moed werd echter in 1947 aangezet en kon het eerste goudenfeest voor leerlingen worden georganiseerd, dat een groot succes kende.

Onder impuls van de actieve voorzitter, dhr Everaert flink hierbij terzijde gestaan door secretaris Van de Velde en de onvermoeibare monitor Frans Van Mulders, kwam er echter steeds meer levenskracht in de jonge club, wat deels ook te danken was aan de talrijke sympathisanten, wier namen wij hier niet kunnen vernoemen, die met raad en daad de organisatie steunden en die verder, hopen wij, ook deze mooie beweging zullen blijven bijstaan.

Ook de interesse vanwege het publiek liet niet op zich wachten en reeds telt de club opnieuw een 60-tal leerlingen, welk aantal voortdurend aangroeit en dat

het optreden van vier bekende puikturners te bewonderen. Ook de eerder schroomvolle doch onberispelijke demonstraties van de Aalsterse turners kende een groot succes.

Na de turnoefeningen werden door dhr Everaert bekens overhandigd aan de leiders van de deelnemende ploegen, terwijl hij tevens de medaille overhandigde aan de drie winnaars van de clubkampioenschappen: Voor leerlingen van 9 tot 14 jaar: François Steenhout, van 14 tot 17 jaar: Jan Van Mulders en voor turners boven de 17 jaar: Marcel Cortens.

Vervolgens werd in feestelijke atmosfeer een bezoek gebracht aan de Vlaamse Kermis, die te dezer gelegenheid was ingericht en ondanks de staking der brouwerijen had men toch bier naar hartelust, zodat de stemming met de avond nog groter werd. Ook het kloekensbal kende een groot succes.