

Het hoekje van de turner

Ouders, meisjes en jongens, weet ge ?

Sinds 1946 heeft de stad Aalst een Turnkring aangesloten bij de Koninklijke Belgische Turnbond. Hoeveel zijn er die dit weten? Sinds 1952 werken daar aktief aan mede : drie universiteitsgediplomeerde leraars in de lich. Opvoeding twee leraressen en één gediplomeerde monitor. Op dit ogenblik geven twee van die leraars een opleidingscursus tot het voortrainers-gediplomeerd zoodat we mogen hopen dat de Turnkring der Stad Aalst en Sparta-Ninove binnen een paar maanden elk een zestal voortrainers of voortrainers rijker zullen zijn. Aan technische bekwaame leiding ontbreekt het te Aalst dus stellig niet; en aan goede wil, werkkraacht en geduld bij de leiders is er absoluut ook geen te kort. En toch...

Elke Zondag dat ik naar het voetbalveld van Eendracht-Aalst ga zie ik voor de tribune, op de voor hen voorbehouden plaats, een vijftig, soms zestigtal kadetten en scholieren staan. Hoe die zich daar gedragen zullen we hier lieft niet bespreken en maar denken dat het in de grond toch nog kinderen zijn en dat ze wellicht niet beter weten. Wat ze echter wel zonden moeten weten is dat hun plaats ook in de Turnkring is, wellicht veel meer dan in een voetbalclub want een athleet wordt men niet zonder een degelijke, weldoordachte lichamelijke opvoeding. En die half-ovlwassen jongens en meisjes van zes tot twintig jaar die 's Zondagsavonds opgedrukt en opgekalfterd naar de danszalen lopen om zich klaar te swingen in een verpeste atmosfeer, weten die dat er een Turnkring voor hen bestaat waar ze twee-driemaal per week een gezonde ontspanning kunnen vinden waar ze leiding vinden, waar ze vrienden en vriendinnen vinden even fris en keurig als zij? Hebben die jongens zich 's avonds in de spiegel al eens goed bekeken als er van hun voblinkende Tarzan-haarbos niet smakeliks meer overblijft, als hun flesmondel vestje en hun bakflange zakendoek aan de kapstok hangt, als er van hen dus niets anders meer te zien blijft dan het povere, spierarme, misvormde ventje dat zich daar naakt te schamen staat over zoveel lichamelijke-, en misschien ook, karakterlelijkheid? Wat heeft dat paraderen op druk-bezochte straathoeken dan opgebracht? Wat heeft het — meestal misplaatst — gehuil op de voetbalvelden hun baat gedaan en in hoeverre heeft het Zondagavond geswing hen ontwikkeld? Het resultaat van al het opgesonde is nul!

Kom bij ons gij die u voor een man wilt laten doorgaan. In de Turnkring zullen we u ontwikkelen, onze leraars zullen niet alleen uw spieren maar ook uw karakter boetsen. En steek dan in om het even welke kind en ga gerust voor mijn part eens swingen (indien g'er behoefte gevoelt) er zal in elk geval staal onder de veer zitten

En al die jonge meisjes dan Die weten toch dat ze de bloese zijn van wat zich eens zal orvonwen tot de rijke, wondersehne bloem die het moederschap is Hun nageslacht heeft zeer veel kans hun evenbeeld te zijn. Zwal ontwikkelde kinderen uit zwal over nazedacht welke gevolgen dat kan hebben? Vele ouders klagen dat hun kind nauw is op alle gebied, geen weerstand biedt aan ziekten vlieg vermoed is enz. In zeer vele gevallen hun eigener schuld: zij zelf waren en zijn nog niet lichamelijk ontwikkeld zoodat het zoon moeten. Waarom beklaget ze zich dan?

Hoe mooi zijn de bewegingen bij sommige vrouwen! Die sierlijkheid, die lenigheid, dat soepele spel van spieren, dat delicaat ritme in gang, loop en dans, daleren ze in de turnzaal. Doe maar eens navraag bij mannequin-schrijf maar eens naar wereldberoemde dames-tidschriften, lee maar eens de klaagnut-kroniek in die bladen. Voor een meisje voor een jonge vrouw is turnen onontbeerlijk.

Ouders, stuur ons uw kinderen het weinige geld dat u er bij ons zult aan besteden zal duizendvoudig renderen. En gij, meisjes en jongens, lemt eens kijken naar di

kleine honderd jonge pioniers en pioniers van deze zó heilzame Turnbeweging

We hopen dan meteen dat onze «vroege vaders» die de stad besturen, bij het verlenen der toelagen, de Turnkring der Stad Aalst niet meer, als vijfde wiel aan de wagen, onderaan de lijst zullen plaatsen maar bovenaan. Boven de 5000 fr. aan het Sportcomité van het politiekorps (reeds van gehoord? Hoeveel oefenstunden? Welke sporttakken? Hoeveel schieten?), boven de 2500 fr. aan de «Blinde Vinken» en boven de 1500 fr. aan de Bokschub!?

Nog meer leden en nog meer geld en we gaan met onze Turnkring een schitterende toekomst tegemoet. A.V.O.