

GOUDEN JAPANNERS IN BELGIË

De stichting van „Gym Olympiade '76" ging vlak voor Kerstmis in het G.B. Motor Hotel te Aartselaar gepaard met een persconferentie die de hele Belgische turngemeenschap wel zal hebben gevolgd.

Het actie-komitee dat voor onze gymnasten nieuwe horizons wil openen streeft naar de ontplooiing van de sportactiviteit in ons land met als hoofdperspectief begaafde jongeren een eerlijke kans te bieden om door te breken in hun gewoosde discipline en in het beste geval opnieuw te laten aanknopen met de internationale elite.

Het kan inderdaad niet tegengesproken worden dat in de chaos van onze huidige turngemeenschap reeds menig jeugdig talent verloren ging. Om te vermijden dat de achterstand op het buitenland binnen afzienbare tijd onoverbrugbaar zou worden moet hoogstzrijdend iets ondernomen worden. «Gym Olympiade '76» voorziet in zijn

Vierjarenplan

o.a. de bouw van specifiek voor keurturnen uitgeruste hallen waarin vanzelfsprekend ook andere sporttakken aan hun trekken zouden kunnen komen. Dat er bij dergelijk initiatief aardig wat centen komen kijken hoeft amper gezegd. Men ging alvast op zoek naar sponsors en ... vond die ook! De nieuwe aktie kan nu reeds op de steun van een 30-tal firma's rekenen. Enkele grote bedrijven kenden, om te beginnen voor een periode van 4 jaar, 150 tot 200.000 F. per jaar toe.

Hoed af voor de idealisten die zich reeds zolang belangloos ten dienste stellen van de turnerij en het beste van zichzelf geven om «hun poulains» hoger op te krijgen. Spijtig genoeg volstaan idea-

lisme en goede wil niet om het Belgische turnen uit het slob te halen; zeker daar niet waar de kopstukken van de diverse federaties elkaar onverminderd in het haar blijven zitten.

Vooruitgang, in ons geval.

Heropstanding

is alleen denkbaar wanneer de zaak deskundig, ja zelfs wetenschappelijk aangepakt wordt. Of waaraan denkt men dat de grote sportnaties in hoofdzaak hun internationale successen te danken hebben? Het wordt bijgevolg meteen uitkijken naar bekwame trainers.

Een van de redenen waarom het turnen in België niet tot de massa doordringt is het gebrek aan top-figuren die het grote sportpubliek voor hun prestaties kunnen boeien. Het is dan ook de bedoeling van de gloednieuwe organisatie aan de hand van degelijke manifestaties het turnen in ons land te propaganderen. Het bezoek van de

Japane keurturnploeg

is zeker geen bescheiden start. Voor de Nippon-gymnasten wordt elke referentie wellicht overbodig. Tsukahara en Kenmotsu zijn bovendien namen die de verbeelding van de turnkenner moeten aanspreken.

Van Mexico '68 tot München '72 zetten deze twee grootmeesters de meest begeerde titels op hun naam.

TSUKAHARA

O.S. MEXICO '68

— Gouden medaille in de ploegenrangschikking

W.K. LJUBLJANA '70:

— Goud in de ploegenrangschikking

— Zilver in de individuele 12-kamp

— Brons in finale grond oefeningen



Zowel te Luik, te Antwerpen, te Oostende als te Vorst-Nationaal zullen de Japanners zich in de kijker werken aan het rek waaraan ze de ongeslagen grootmeesters blijven.

O.S. MUNCHEN '72:

— Goud in ploegenrangschikking

— Goud aan het rek

— Brons aan de ringen

KENMOTSU

O.S. MEXICO '68:

— Goud in ploegenrangschikking

W.K. LJUBLJANA '70:

— Goud in ploegenrangschikking

— Individueel absoluut wereldkampioen

— Brons aan de ringen

O.S. MUNCHEN '72:

— Goud in de ploegenrangschikking

— Zilver individuele 12-kamp

— Brons aan ringen en barren

Beide zullen deel uitmaken van de Universitaire ploeg van Tokio die van 7 tot 14 januari a.s. op volgend de data en plaatsen zal optreden

- 7.01.73 te Luik in de Gro Sportzaal «Le Cointe»

- 9.01.73 te Antwerpen in de Sportarena Deurne

- 12.01.73 te Oostende in het Sportcomplex Koninginnelaan

- 14.01.73 te Brussel in het Sportpaleis «Vorst Nationaal».

(RIC)

Advocaat de backerstraat 44

0450 denderhoutem